

Vakantiegevoel in eigen tuin

Tekst: Sylvia Beugelsdijk



Dat wil iedereen. De vakantie verlengen. En dat gewoon in de eigen achtertuin in een buitenverblijf, alias overkapping. Hoe fijn. Boek lezen. Televisie kijken. Eten. Relaxen. Recreëren rondom Hause dus. Het hele jaar door. Of in ieder geval in de warme maanden. En die hebben we nogal wat, want Nederland is steeds meer een warm land. Hadden we dat ooit gedacht? Spanje, Italië en Griekenland zijn warme landen, maar ons eigen Nederland? Dat is aan de ene kant best verontrustend en aan de andere kant genieten we wél met volle teugen van het buitenleven.

Interview met Christoph Houben van Beatrix Hout in Vlodrop.

Een buitenverblijf is ideaal. Als de voorkeur uitgaat naar een landelijke look, die overigens ook best strak kan uitzien, valt de keuze vaak op hout. Douglashout is nu dé trend. Sla de woonbladen er maar op na... Douglas hier. Douglas daar. Voor kleurbehoud is een keer oliën aan te raden. En klaar is Kees, Karel of Carla. Is oranje niet echt je favoriete kleur? Geen probleem. Het onbehandelde hout gaat ververen en krijgt een natuurlijke grijstint. Ook niet mooi? Dan is schilderen een goede optie. Zwart en antraciet is vaak gezien. Wit voor een ruimtelijker effect. De keuze is reuze. Ook op het gebied van indeling en grootte. 365 dagen plezier ervan hebben? Kies dan voor een schuifpui en kachel.

Buitenverblijf klaar? Loungebank of een tafel met stoelen erin en het grote genieten kan beginnen. Saludos. Cin cin. Gia mas. Of gewoon: PROOST.

